

het Bospaleis van koning SOLAMOR

*



Er waren eens zeven goede vrienden,
Sommige klein, andere wat groter....

Ze woonden graag in het mooie Molentbos.

Als je het 'bosvogelpad' volgt (■ 4 km)
komt je ze allemal tegen:

de 'Groene Jannimah',
'Menheertje Van Zwam',
'Loelke en Sjoekie',
'Heiksemieke',
'Peerke Berkemans' en
'koning SOLAMOR'.

En nu alle zintuigen op scherp en op zoek
naar de bosvriendjes en het 'bospaleis'!



De Groene Janneman zorgt voor alles dat groeit en bloeit. Hij zegt dat aarde, water, lucht en bossen eigenlijk onze 'uitwendige' organen zijn en als we die niet goed verzorgen we ziek worden.

Zachtjes maakt hij in de lente bomen en planten wakker met een knuffel of een zoen.
Ge moogt hem helpen
en dat zelf ook doen!

Peerke Berkman met z'n verrekijker
en z'n 'berken outfit' kent alle vogels
uit het bos.

Van s'morgens vroeg zit hij al te loeren,
nog voor de eerste wandelaars komen 'toeren'.



Koning Solamor is veel op reis,
want hij wil met zijn toodschap
van vrede in alle landen komen.

Hij probeert bij de wereldleiders de
aankoop van wapens in te tomen
en ze met dat geld aan te zetten
tot het planten van bomen.



Loeke en Sjoek zitten onder
een grote denneappel. Bij mooi weer
openen zijn schubben en ze sluiten
als het regent.

Maar weer of geen weer Loeke en Sjoek
zijn altijd goed gezind.

Het is een koppeltje uit de duizend
'Liefde voor alles is de enige redding'
Dat is hun motto, en dat delen ze al
met velen!

Menheertje Van Zwam, de slimste van alle bosvriendjes, heeft ontdekt dat een koffielepeltje bosgrond 2000 meter microscopisch fijne zwamdraadjes bevat.

Met de wortels van bomen en planten vormt dat een razijn netwerk, waarlangs ze kunnen 'telefoneren' met elkaar en mineralen en saikers sturen naar degene die het nodig hebben.

'Web-master' Van Zwam zorgt dat de communicatie tussen al dat leeft goed verloopt en daar horen ook de mensen bij als ze maar stil genoeg zijn om te luisteren!



Reebokje, die erg schuw is, bevindt zich even buiten het pad, aan de oostkant van het bos.



Heksemieke, heeft door vandaanstreken haar tante hier verloren...

Maar ze zal met de magische krachten die ze van haar leerde, hier blijven toveren.

Met zalfbos en kruiden helpt ze plant endier, en ze valt stroopers en sluw storters lastig tot ze vluchten ver van hier.



In de nabijheid van machtige beuken,
waarvan sommige al 150 jaar oud zijn,
staat het 'Bospaleis' van Koning Solamor.
Het wordt door de bosvriendjes gebruikt
om te vergaderen.

Ze nemen dan plaats rond de eikenhouten-
tafel in de schaduw van de vijf torens.
Deze zijn gemaakt uit de verschillende
boomsoorten die hier groeien.

De bosvrienden zorgen samen voor
de bescherming van de natuur.
Zodat we allen (hopelijk) nog lang en
vredevol kunnen genieten van onze
mooie planeet vol leven, gevuld
met veel zon en liefde SOL AMOR!

